
Velkomsttale, NFKKs Nordiske kongres

Hotel Scandic, onsdag den 6. september 2017, kl. 10,30

- Mange tak for invitationen til at åbne kongressen i dag.
- Jeg har glædet mig til at deltage – og en særlig velkomst skal lyde til de mange gæster fra de andre nordiske lande.
- Jeg håber og tror også, at I får nogle meget udbytterige dage i hinandens selskab her i København.
- Et nærstudie af programmet har i hvert fald overbevist mig om, at betingelserne er til stede.
- For programmet kommer vidt omkring:

· Kirkegården i reformatorisk lys, fremtidens kirkegård, brugernes ønsker og kirkegården for de levende er alle spændende temaer.

· Jeg vil specielt hæfte mig ved de to sidste: Brugernes ønsker og kirkegården for de levende.

Kirsebær-alleen på Bispebjerg

· På Bispebjerg Kirkegård findes en attraktion, som hvert forår tiltrækker op imod 150.000 besøgende – en allé med japanske kirsebærtræer.

· Siden træerne blev plantet for 25 år siden, har de fået lov at vokse i uforstyrrethed af biltrafik.

· At komme derud en dag i april og se det lyserøde blomsterhav er overvældende.

-
- Og så populært at særlige kirsebærguider er indsat for at sikre, at de mange besøgende får en god oplevelse.
 - I øvrigt kan I selv få et indtryk af synet ved se på forsiderne af konferenceprogrammet og temanummeret af bladet "Kirkegården", som I alle får.
 - Og hvis I er på Facebook i dagene efter træerne er sprunget ud, vil I se, at her er kirkegårdens allé gået hen og blevet en turistattraktion.
 - Kirkegård-selfies er der masser af.
 - Og det er tankevækkende nok ikke i modstrid med kirkegårdens status som mindsted for afdøde.
-

-
- I stedet bliver kirkegården både mindsted, åndehul, en af storbyens grønne lunger og i høj grad et værdsat sted for de levende.
 - Når man som jer har sin daglige gang på kirkegården er det næppe nyt: Kirkegården er et vigtigt grønt område i ofte tæt bebyggede områder.
 - Men det er til gengæld formentlig noget, mange mennesker ikke tænker på som netop det.

Brugerønskerne

- Så meget om profilen som grønt, rekreativt område, som det ligger alle frit og lige for at arbejde mere med.
 - Mere udfordrende og vanskeligt bliver det, når vi når til brugerønskerne.
-

-
- Det gælder formentlig for alle de nordiske lande.
 - For vi er fælles om i dag at have meget oplyste, individualiserede pårørende, som kan have vidt forskellige ønsker til kirkegårdens funktion.
 - Det finder man et eksempel på i temanummeret.
 - Søren Egemar Knudsen mistede sin kone for to år siden og beskriver i bladet, hvordan kirkegården IKKE levede op til hans og hans børns ønsker om at kunne stå ved graven og mindes deres kone og mor.
 - Hans anbefalinger lyder:
 - Der bør være adgang til kirkegården hele døgnet.
-

-
- Børns sorg imødekommes ikke ved, at de står og kigger passivt på en sten. Der bør være et rum på kirkegården med caféborde, stole – måske mulighed for at købe en is eller en kop kaffe.
 - Der skal være forskellige rum på kirkegården – der skal f.eks. være et diskret sted, hvor man kan sørge og græde uden at være under andres opsyn.
 - Lad være med at klippe alt ned på kirkegården som om, man er trådt ind i Legoland.
 - Flere bænke tæt på gravene – lys og tændstikker bag gravstenene, så besøgende kan tænde lys.
-

-
- Gør Allehelgens dag til en festdag på kirkegården – det skal netop ikke være en dag, hvor kirkegårdene ligger øde hen.
 - Sådan lyder nogle af Søren Egemar Knudsens anbefalinger.
 - Der kan være grunde til, at de ikke lader sig realisere alle steder.
 - Men det er heller ikke det vigtigste.
 - Det vigtigste derimod er, at hans historie er et eksempel på, at pårørende kommer med individuelle ønsker, der kan pege i mange retninger for nye måder at indrette kirkegårdene på.
 - De vil formentlig sjældent gå i samme uniformerede retning.
 - Men det er netop det, vi typisk har i de nordiske lande:
-

-
- Kirkegårdskulturer som er forskellige landende imellem. Men som indenlands ikke stikker meget ud fra hinanden.
 - At lytte til brugerønskerne og dermed få mere varierede kirkegårde i de forskellige lande kan gøre dem til endnu mere værdsatte grønne områder for de levende.
 - Og det vil formentlig være berigende for både brugere og kirkegårdene selv.
 - Jeg ønsker jer en givende konference med udveksling af mange ideer, erfaringer og anbefalinger.
 - Det er på steder som dette, at den slags sker.
 - TAK for ordet og god fornøjelse.
-